



Malin Tillström
Epost: malin.tillstrom@nyan.ax
Telefon: 528 478



Wilhelm tar blödarsjukan med ro

Ensam om att ha sjukdomen och spela toppfotboll

FOTBOLL. Det har varit en tuff säsong för Wilhelm Ingves. Nedflyttning till fyran med Hammarland och en stukad fot som höll honom borta i fem matcher.

Och just det, sedan blödarsjukan också. Men den tänker han inte så mycket på.

Han ville så gärna börja spela fotboll. Alla andra kompisar i första klass spelade men för Wilhelm var det annorlunda. Inte för att han kände sig annorlunda utan för att det fanns en viss risk för hans hälsa.

Det började redan vid ett års ålder.

Wilhelms föräldrar upptäckte ovanligt många blåmärken på honom. Armbågarna. Knäna. På de mest utsatta ställena.

Detta har han fått berättat för sig.

Åkte till Helsingfors

Hur de tog honom till Helsingfors där han fick genomgå en massa tester och hur det sedan konstaterades att han hade blödarsjuka. Eller rättare sagt von Willebrands sjukdom.

Det var också därför det var annorlunda för honom i första klass.

– Mamma och pappa ville inte att jag skulle börja spela. Jag ville börja när jag började skolan men fick vänta tills jag började trean. Det var juniortränaren som övertalade dem, säger Wilhelm.

Inre blödningar

Denna säsong har Wilhelm varit utlånad från IFK Mariehamn till Hammarland IK i division III. Ett ungt och orutinerat lag gjorde att de föll ner i fyran. Vår han ska spela nästa år är ännu osäkert och nu tränar han med Finströmskamraterna.

Annars inledde han säsongen på ett lysande sätt och gjorde tre mål på de inledande fem matcherna. Sedan kom skadan. En stukad fot som höll honom borta i fem matcher. Detta är också något han har haft mycket problem med. Till skillnad från vad många kanske tror är det de inre blödningarna som skapar mest problem hos en blödarsjuk.

– Någon yttre blödning har jag aldrig fått. Men jag har haft problem med foten och vrickat den när jag spelat fotboll. I år när vi var på öspelen på Rhodos stukad jag foten rätt ordentligt och det tog väl lite längre tid för mig att komma tillbaka än vad det gör för andra.

Men rädd är han inte. Inte för att gå in i närmkamper i alla fall. Om han skulle ha varit det,



På Åland. von Willebrands sjukdom upptäcktes hos en släkt på Åland. Men Wilhelm vet inte om det finns något gemensamt med hans egen släkt.

Fakta/Wilhelm Ingves

Namn: Wilhelm August Ingves.

Född: 10 januari 1990.

Bor: Söderby, Lemland.

Familj: mamma Bettina, pappa Anders, lillasyster Marta och hunden Hektor.

Intressen: mest fotboll och sitta framför datorn.

Aktuell: fick diagnosen von Willebrands sjukdom när han var ett år gammal, avslutade precis säsongen med Hammarlands IK.

berättar han, hade han inte fortsatt spela.

Ung talang

Det var i skolan som juniortränaren hade sett Wilhelm spela. På rasterna när han spelade med sina kompisar. Tydligt tyckte han att Wilhelm var en talang och pratade med föräldrarna. Och de gav med sig.

– De ville låta mig spela så långt det gick. Första skadan kom när jag var 12 år och då behövde jag opereras. Men det hade ingenting med blödarsjukan att göra, säger han.

Men visst var hans föräldrar oroliga berättar Wilhelm. Speciellt när de satt på läktaren och följde honom under matcher.

– De var väl rädda att något skulle hända. Men inte överdrivet.

Men det har släppt nu. Likaså



Unik. Pappa Anders säger att Wilhelm är den enda i världen som har blödarsjukan och spelar fotboll på så hög nivå. Wilhelm vet inte om det stämmer men att det nog är troligt.

den enda restriktion han hade i början. Att han inte fick nicka.

Medicin genom spruta

Wilhelm tar sin medicin ungefär varannan dag. Han gör det genom en spruta antingen i handen eller i armvecket. Han visar med lillfinger hur lång nälen är.

Efter att han tagit medicinen är hans värden normala.

– Jag ska ta förebyggande före träning och match. Ju närmare desto bättre eftersom värdena snabbt sjunker.

Han tar sprutan i omklädningsrummet eller innan han

går hemifrån. Några biverkningar känner han inte av. Fast det beror på hur man definierar biverkningar.

– En gång kom en tränare fram och frågade om vi dopade oss. Men vi sa bara som det var, säger Wilhelm.

En del av livet

Och lite så är Wilhelms attityd till sin sjukdom. Han har levt med den hela sitt liv och den är en del av honom. Visst, säger han, hade det varit skönt och slippa tänka på att ta medicinen. Men han har vant sig.

– Blödarsjuka låter lite värre än vad det är. Att man skulle blöda för minsta lilla. När jag berättar det brukar jag oftast få förklara vad det innebär och då tycker de att jag är som en vanlig kille.

Om det skulle hända något under till exempel en match är det viktigt att sjukvårdspersonalen får reda på att han har blödarsjukan så att specialhjälp kan kallas in. Just därför har Wilhelm berättat för sin tränare att han har sjukdo-

men. Annars är det bara hans närmaste vänner som vet om det.

– Det är ju mitt liv och det är inget att skämmas över, säger han. Men det är inget jag går och berättar.

Vill bli sportkommentator

Just nu läser Wilhelm andra året på gymnasiet. Han går humanistisk linje och drömmer om att bli sportkommentator. Några direkta fotbollsdrömmar har han inte. Han vill se hur långt han kan komma och kanske leva på fotbollen till slut.

Wilhelm verkar ta dagen lite som det kommer. Någon större inverkan på livet har sjukdomen inte gett honom. Han lider ingen risk att dö i förtid och risken är så gott som obefintlig att hans barn ärver sjukdomen.

– Egentligen tänker jag inte på det och jag tror inte att mina kompisar gör det heller.

JOHAN LARSSON
johan.larsson@nyan.ax
tfn 528 462

Foto: FREDRIK TÖRNROOS
foto@nyan.ax

Dannström seglade i engelsk regatta

■SEGLING. Ålands segelsällskaps Oscar Dannström deltog i helgen i brittiska regattan Skandia Sail For Gold. Ålänningen slutade på en 19:e plats bland hela 55 seglare i laser standardklassen.

Bäst lyckades han i sitt fjärde och sitt nionde race där det blev en sjunde respektive åttonde plats, men sämre rundor med bland annat en 38:e plats som följt flyttade ner Dannström i resultatlistorna. Totalt seglade han ihop 193 poäng. Vann gjorde hemmaseglaren Nick Thompson på 51 poäng efter bland annat två segrar. (mt)

Optimistsegling under hela helgen

■SEGLING. Under helgen drar lag-FM i optimistsegling igång i Tusby. Det handlar om lagkapssegling där två lag seglar mot varandra. Ålands segelsällskap ställer upp med två lag.

– Det här är ganska nytt för oss men de är ju duktiga seglare så chans har de, säger Anders Rundberg, juniorchef på ÅSS.

De två lagen består av Markus Rönnberg, Micke Berg, Jennifer Rundberg och Stella Pipping i lag 1 och i lag 2 Emil Nordlund, Ida Wasström, Pia Bengts och Måns Lundberg. (jl)

Mäki måste ta chansen

■JUDO. Nu är det dags för Samuel Mäki att återigen försöka ta sig till OS. Efter misslyckanden både i VM i Brasilien och nu närmast under världscupen i Birmingham tävlar Mäki i Rotterdam under helgen. Även detta är en världscuptävling och för Mäkis del börjar tävlingen först på söndag. (jl)

Tjejscup i hockey börjar i dag

■ISHOCKEY. Nu är det äntligen dags för Eckerö Tjejscup. Förutom IFK Mariehamn är fem andra lag från både riket och Sverige med. Första nedsläpp är i dag 11.30 och sedan är det matcher fram till 20.00. På söndag börjar det redan 08.00 och håller på till 12.30. Tjejerna är födda 1993 eller senare. (jl)

Jubileumstävling är inställd

■HÄSTSPORT. Islandshästklubben Ålenskur firar tio år och hade med anledning av det planerat in en jubileumstävling på Östergårds i Hammarland i helgen. Tävlingen är dock framflyttad till ett ännu obestämt datum.

– Det händer så mycket den här helgen. Vi kör en annan gång så vi kan göra det ordentligt, säger Annika Wisman. (mt)

ÅM i dressyr under helgen

■DRESSYR. Till helgen är det dags för ÅM i dressyr på Ålandstravet. Tävlingsarna kör igång i dag klockan 13.00 och fortsätter sedan på söndag 10.00. Segrare förra året blev Gisela Johansson på hästen Brolötens Kingstone. (jl)

Fakta/Blödarsjuka

Personer med blödarsjuka har en medfödd brist eller total avsaknad av ett äggviteämne som får blodet att levra sig. Blödarsjuka kännetecknas av en benägenhet till långvariga blödningar. De kan uppträda till synes spontant eller efter minimal skada. Blödningarna inträffar oftast

i leder och muskler, men kan också förekomma i hud och slemhinnor. De vanligaste blödarsjukdomarna är hemofili A, hemofili B och von Willebrandts sjukdom. Hemofili A och B förekommer så gott som bara hos män medan von Willebrandts sjukdom finns både

hos män och kvinnor. von Willebrandts sjukdom har fått sitt namn efter en finländsk läkare som hos en åländsk släkt upptäckte den blödningsrubbnings sjukdom.

Källa: www.socialstyrelsen.se